



# 'Bruggetje'

Informatiebulletin geloofsgemeenschap  
Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel  
Rondehoep Oost 31,  
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,  
Tel. 020-4961320  
Email: [urbanusparochie@xs4all.nl](mailto:urbanusparochie@xs4all.nl)  
[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  
28-02-2021



## Bezinning in de veertigdagentijd

Deken Eugène Jongerden en pastor Eugène Brussee bieden drie digitale meditaties aan over de Kruisweg van Jezus in de veertigdagentijd voor onze parochie RK Amstelland. De meditaties vinden telkens plaats op woensdagavond 10, 17 en 24 maart van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Aanmelden bij [e.brussee@rkamstellenad.nl](mailto:e.brussee@rkamstellenad.nl). U ontvangt dan een link om in te kunnen loggen. Iedereen is van harte welkom, ook mensen die geen deel uitmaken van onze parochie.

## Stille Omgang 2021 digitaal

De Stille Omgang ter herinnering aan het eucharistisch wonder in de Amsterdamse Kalverstraat uit 1345 wordt gehouden in de nacht van 20 op 21 maart. Een bijzondere editie dit jaar: geen touringcars uit het hele land met duizenden pelgrims maar een digitale Stille Omgang, thuis via de computer, I-pad of smartphone. Zaterdagavond 20 maart is er om 22.00 uur een speciale, online, eucharistieviering vanuit Amsterdam.

Aansluitend wordt de route van de ommeegang digitaal uitgezonden. Info (met alle links): [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl)

## Vier Pasen!

De Nederlandse bisschoppen roepen via een speciale website iedereen op: Vier Pasen! Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website [www.vierpasen.nl](http://www.vierpasen.nl) die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.



## Misintenties voor de maand maart 2021



### Zondag 7 maart

Ria Rijntjes-Snellen, Kees Lakerveld, Tiny de Rijk-van 't Schip, H el ne van Huizen, Annie v.d. Meer-Boom, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld

### Zondag 14 maart

Ria Rijntjes-Snellen, Kees Lakerveld, Tiny de Rijk-van 't Schip, H el ne van Huizen, Andr  Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, Ans de Koning-v.d. Ancker, overleden ouders Schreurs-v.d. Wurff, overleden ouders Koenders-Beukeboom, Marianne Compier-Persoon, Benny Kohinor, Jopie de Jong-Beek.

### Zondag 21 maart

Ria Rijntjes-Snellen, Kees Lakerveld, H el ne van Huizen, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden ouders van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Co Klarenbeek, Frank Niamut, Jan Sweers, Andr  Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler.

### Zondag 28 maart

Ria Rijntjes-Snellen, Kees Lakerveld en Lenie Lakerveld-Broodbakker, H el ne van Huizen, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, Gerard Zeldenthuis, An Letschert, Joke Jonkman-Majoor, Wim de Gooijer, Jaap Balvert, Voor degenen die het moeilijk hebben.

---

## Liturgie rooster maart 2021

Het woensdagochtendgebed is in maart in de Amstelkerk.

zo	7 ma	10.00 u	Pastor Brussee	Woord&Communie met zang van leden van koor Elckerlyc
zo	14 ma	10.30 u	Deken Jongerden/pastor Broersen	Live stream met zang van leden van Caeciliakoor
do	18 ma	19.30 u	Deken Jongerden /pastor Brussee	Eucharistie met Stille aanbidding
zo	21 ma	10.00 u	Pastor V. Tillo	Eucharistie met zang van leden van koor Elckerlyc
zo	28 ma	10.00 u	Pastor Smit	Palmpasen met zang van leden van het Caeciliakoor

\*\*\*

## Eieren en kuikentjes



Vroeger mochten de gelovigen tijdens de veertigdagentijd niet alleen geen vlees, maar ook geen eieren eten. Daarom waren er met Pasen extra veel kuikentjes. Na het feest van Pasen mochten de gelovigen terug eieren eten. Vandaar het gebruik om eieren te eten met Pasen. Omdat eieren symbool zijn van nieuw leven, werden ze het symbool van de verrijzenis.

\*\*\*

**De woorden van God en van Jezus zijn  
als een wegwijzer voor een waardevol leven**