

'Bruggetje'

Informatiebulletin geloofsgemeenschap
Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
Tel. 020-4961320
Email: urbanusparochie@xs4all.nl
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
04-07-2021



Marcus 6, 7-13: Jezus zendt twaalf leerlingen

Op een dag riep hij de twaalf leerlingen bij zich. Hij stuurde ze twee aan twee op weg. Hij gaf ze de macht om kwade geesten weg te jagen. Hij zei: 'Je mag niets meenemen op je reis. Geen brood, geen tas en geen geld, alleen een stok. Je mag wel schoenen dragen, maar geen extra kleren aantrekken.' Verder zei Jezus tegen hen: 'Als mensen je uitnodigen in hun huis, blijf daar dan totdat je weer verder reist. Maar als mensen je niet binnenlaten en niet naar je luisteren, dan moet je meteen verder reizen. Je moet op die plaats het stof van je voeten vegen. Zo laat je zien dat die mensen de verkeerde keus gemaakt hebben.' De leerlingen gingen op weg. Ze zeiden tegen de mensen: 'Jullie moeten een nieuw leven beginnen.' Ze jaagden uit veel mensen kwade geesten weg. En ze maakten veel zieken beter, waarbij ze wat olie over hen heen goten.

Hoe anders gaat het er aan toe als wij op reis vertrekken! We sleuren aan een koffer vol ballast: kleren voor warm en kleren voor koud, schoenen voor buiten en sloffen voor binnen, een map vol verzekeringspapieren, een tas medicamenten en een iPhone om dag en nacht het thuisfront te bereiken. We gaan op reis en dragen onze zorgen mee! Geen probleem, zolang we het allernoodzakelijkste maar niet vergeten: de volmacht van de Heer om angst en zorg de baas te zijn, door ons aan Hem toe te vertrouwen want Hij heeft zijn engelen opgedragen u te behoeden op al uw wegen (Psalm 91, 11). © C. Leterme

En dan wordt het vakantie

Vakantie is de alledaagsheid van het leven verlaten,
je schoolboeken opzij schuiven en de deur sluiten wegens jaarlijks verlof
Vakantie is 's morgens wakker worden in een kleurige tent
en op zoek gaan naar een stukje paradijs.
Het is nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen ontdekken die eeuwenoud zijn.

Je moet niet ver weg trekken om rust en schoonheid te vinden.
Het ligt soms zo dichtbij: de tover van een zonsopgang,
het spetterend vuurwerk van een zonsondergang.
Het zijn onvergetelijke momenten.
Er is zoveel om van te genieten: vogels, vlinders, vrienden kleuren en geuren.
je kunt elke dag een ontdekkingsreis maken.
De vakantie is een geschenk vol verrassingen. Fijne zomer!



Misintenties voor de maand juli 2021



Zondag 4 juli

Bep Pilmeijer-van den Ancker, Annie v.d. Meer-Boom, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Agatha te Beek-Broodbakker, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, Co Klarenbeek.

Zondag 11 juli

Bep Pilmeijer-van den Ancker, Nel Drubbel-van 't Schip, Hein van Tol en Rie van Tol – Roeleveld, Joke Jonkman-Majoor, Jopie de Jong-Beek, Wim de Gooijer, Jaap Balvert, H el ene van Huizen, Ria Rijntjes-Snellen.

Zondag 18 juli

Bep Pilmeijer-van den Ancker, Andr e Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders van Wees-Kolk, Overleden familie van Thienen, overleden ouders Schreurs-v.d. Wurff, ouders van Wieringen- v.d. Salm, Theo Koenders en Janny Koenders-Beukeboom, Jaap v.d. Heuvel.

Zondag 25 juli

Bep Pilmeijer-van den Ancker, Kees Lakerveld en Lenie Lakerveld-Broodbakker, Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg, Nel Drubbel-van 't Schip, Theo Kouwenhoven, Gerard Zeldenthuis, Ton v.d. Vall, Tiny de Rijk-van't Schip, Bets de Jong-Spruijt, voor degenen die het moeilijk hebben.

Liturgie rooster juli 2021

Het woensdagochtendgebed is in juli in de Amstelkerk.

zo	4-jul	10.00 u	Pastor E. Brussee	Woord&Communie met leden van het Ceaciliakoor
zo	11-jul	10.00 u	Pastor G. van Tillo	Eucharistie met leden van koor Elckerlyc
do	15-jul	19.30 u	Deken Jongerden	Eucharistie en aansluitend Aanbedding
zo	18-jul	10.00 u	Pastor G. van Tillo	Eucharistie met leden van het Caeciliakoor
zo	25-jul	10.30 u	Deken Jongerden/Broersen	Live stream met leden van koor Elckerlyc

Rode draad in de lezingen van zondag 18 juli
Geef aandacht aan de mensen:
zorg er goed voor, zorg voor vrede,
zorg voor rust en ontspanning, deel hun leven.

