

# Gezinsviering

Liefde zet je in beweging



14 februari 2021  
St. Urbanusparochie – Ouderkerk aan de Amstel  
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden,  
pastor E. Brussee en pastor D. Broersen  
Jeugdkoor Urbanissimo o.l.v. Ria de Bruijn en Leoni Sitvast  
Muzikale begeleiding: Jeffrey de Bruijn

## **Openingslied: Ga je mee?**

### **Refrein:**

Ga je mee? Zeg niet 'nee',  
Maar sta op en doe mee,  
zet je voetstappen in die van mij.  
Volg het spoor en ga door,  
Of ga jij liever voor?  
Hup, kom op, sluit je aan in de rij.

Welke weg wil je gaan?  
En waar wil je naartoe?  
Blijf niet zitten waar je zit,  
ook al voel je je moe.

### **Refrein**

Is de weg soms te lang?  
Zak je weg in het zand?  
Er zijn hobbels op het pad,  
maar ik geef je een hand.

### **Refrein**

Loopt de weg bijna dood?  
Zie je nergens een spoor?  
In de verte wordt het licht:  
gaat de weg daar soms door?

### **Refrein**

## **Woord van welkom**

### **Lied om vergeving**

Even stilstaan, even kijken  
naar wat deze week ons bracht.  
Naar wat goed was en wat fout was,  
wat je zei en wat je dacht.  
Wat we deden om te helpen.  
Wat er misging deze week.



Want er waren wel eens ruzies  
en soms waren we van streek.

Even stilstaan bij dat alles.  
Goede God, wil naast ons staan  
Help wat scheef is recht te zetten  
en weer samen door te gaan  
Geef ons oog voor wat er goed ging,  
voor wat prettig was en fijn.  
Help ons daarop door te bouwen  
en elkaar tot steun te zijn



## **Gloria**

Gloria, gloria, in excelsis Deo  
Gloria, gloria, alleluja, alleluja

## **Openingsgebed**

Goede God,  
U houdt van alle mensen  
groot of klein, goed of minder goed.  
Van Uw liefde voor iedereen willen wij graag leren.  
Zodat het mogelijk is dat ooit uw wereld  
zal zijn voor IEDEREEN!  
Schenk ons hiertoe de kracht.  
Amen

## **Verhaal**

Er was eens een heel rijke man, een multimiljardair.  
Hij reisde de wereld rond om alles te kopen wat hij zag.  
Hij kocht de Eiffeltoren en heel Amsterdam.  
Hij kocht alle grote musea op en het goud van Afrika.

Toen zag hij twee mensen een jongen en een meisje die hand  
in hand liepen langs de weg.  
"Ik koop het!" riep de miljardair. "Hoeveel willen jullie ervoor?"



Liefde kan geen onrecht zien.  
Liefde hoopt en wacht.  
Als je liefhebt zie je licht,  
ook al is het nacht.

En als alles zal vergaan  
zal de liefde nog bestaan,  
zal de liefde verder gaan.  
Leve de liefde!  
Want de liefde,  
daar komt het op aan!!!



### **Bijbelverhaal naar Marcus 1 40-45**

Een man met een vreselijke huidziekte kwam bij Jezus. Hij smeekte Jezus om hulp. Hij viel op zijn knieën en zei “Als U wilt, kunt U mijn huid weer schoon maken, dat weet ik zeker!” Jezus kreeg medelijden met de man. Hij stak zijn hand uit, raakte hem even aan en zei: “Ik wil het, word schoon!” En meteen werd de man ook schoon. Er was geen vlekje meer op zijn huid te zien. Jezus stuurde de man weg, en zei streng tegen hem: “Vertel dit aan niemand. Ga direct naar de priester en laat zien dat je schoon bent. En vergeet niet het offer dat Mozes heeft voorgeschreven te brengen!” Maar de man vertelde het toch aan iedereen die hij maar tegen kwam. Hij was ook zo blij! Jezus kon daardoor niet meer over straat. Iedereen wilde naar Hem toe. Hij moest zich buiten de stad op eenzame plekken verstoppen om nog even alleen te kunnen zijn. En steeds bleven de mensen overal vandaan naar Hem toe komen.

### **Lied: God is liefde, God is goed**

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet  
Zodat de mensen zeggen: “God is goed”  
God is liefde, God is goed

### **Samen in gesprek**

**Geloofsgetuigenis** *gesproken  
allen staan*

Ik geloof in God  
die leven geeft aan mensen,  
die ons koestert als zijn kinderen,  
en die er zal zijn al onze dagen

Ik geloof in Jezus van Nazareth  
in wie God zichtbaar is geworden:  
mens onder de mensen  
voor mensen geleefd en gestorven,  
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest  
die ons in beweging zet  
om te helen wat gebroken is,  
om te troosten wie te lijden heeft,  
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.

Hij brengt mensen samen in liefde.  
Ik geloof in de kerkgemeenschap  
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.  
Ik geloof in het leven  
dat sterker is dan de dood. Amen.



**Voorbeden** *met gesproken acclamatie*

**V:** Om goed te kunnen bidden, zonderde Jezus zich af.  
Hij ging als het ware in quarantaine.  
Doen ook wij zo als we bidden.

**Kind:** Voor mensen die vastlopen en niet goed meer  
contacten kunnen leggen.  
Dat wij ons hart openen en hen opnemen in ons midden.  
Laten ons bidden...

**Allen:** Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

**Kind:** Voor allen die het moeilijk hebben door stress of een crisis en niet meer goed weten hoe verder te gaan.  
Dat wij ons hart openen en hen opnemen in ons midden.  
Laten ons bidden...

**Allen:** Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

**Kind:** Voor mensen die zich door ziekte of pijn buitengesloten voelen. Dat wij ons hart openen en hen opnemen in ons midden.  
Laten ons bidden...

**Allen:** Heer onze God, wij bidden u verhoor ons

**V:** God van liefde, geef ons de kracht om mensen die het moeilijk hebben extra warmte en liefde te geven.  
Leer ons dat we slechts van U kunnen houden als we ook houden van onze medemensen. Amen

## Intenties

### Collecte

Een eerste collecte is voor het pastorale werk van de parochie  
Een tweede collecte is voor de plaatselijke Voedselbank die extra hulp kan gebruiken  
Zie voor de collectes ook het aparte bestand

### Collectelied: Voor wie gelooft *(When You Believe)*



Vele nachten lang,  
Klonk ons gebed in stilte door  
Zongen wij een hoopvol lied  
Zo vurig als de zon  
Nu zijn we niet meer bang  
Al volgt ons volk een moeizaam spoor  
T' volk verzette bergen  
voor het wist dat het dat kon

### Refrein:

Ooit wordt het wonder waar  
Voor wie gelooft  
Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd  
Verwacht dat wonder maar

Hef trots het hoofd  
Geloof, dan is het wonder daar  
Voorwaar voor wie gelooft

Angst had ons verlamd  
Want ons gebed leek onverhoord  
Hoop was als een vogel die vervaagde in de mist  
Nu is een vuur ontvlamd  
En moedig hoopvol stap ik voort  
Spreek ik woorden waarvan ik niet dacht dat ik ze wist

### **Refrein**

A-shi-ra el adonai ki ga-oh ga-ah  
A-shi-ra el adonai ki ga-oh ga-ah  
Mi-cha-mo-cha ba, elim adonai  
Mi-ka-mo-cha ne, dar- ba-ko-desh  
Na-chi-tah chas cha am zu ga-al-ta  
Na-chi-tah chas cha am zu ga-al-ta  
A-shi-ra, a-shi-ra, a-shi-ra...

Ooit wordt het wonder waar  
Voor wie gelooft  
Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd  
Verwacht het wonder maar  
Hef trots het hoofd  
Geloof, dan is het wonder daar  
Geloof het maar  
Voorwaar voor wie gelooft  
Voorwaar voor wie gelooft



### **Gebed over de gaven**

Eeuwige God, die mensen waar ook ter wereld wil samenbrengen,  
hoor ons bidden, hier en overal, waar mensen kerk met elkaar  
vormen. Rond deze tafel zijn we samen, rond brood en beker  
hebben wij ons verzameld.

Geef ons de kracht van Uw Geest om elkaar te troosten en bij te  
staan om samen gemeenschap te vormen.

Zo brengen wij U eer en lof dag in en dag uit tot in Uw koninkrijk  
van vrede. **A:** Amen



## Prefatie

**V:** De Heer zal bij jullie zijn.

**A:** De Heer zal u bewaren.

**V:** Verheft jullie hart.

**Al:** Wij zijn met ons hart bij de Heer

**V:** Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

**A:** Hij is onze dankbaarheid waardig.

**V:** Wij danken U, God.

U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten.

U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is.

Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn.

Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven.

En met alle heiligen en engelen zeggen wij U toe:

**Al:** Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.



**V:** Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen.

Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.

Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.

Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,  
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.  
Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:  
*“Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam  
dat voor u gegeven wordt.”*

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U,  
gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  
*“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker  
van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed,  
dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van  
de zonden.”*

Daarna zei Hij tot hen: *“Blijft dit doen om Mij te gedenken”*

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en  
dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk.  
Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo vieren wij  
zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel,  
wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met  
Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven  
maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.



Daarom zeggen wij:

**Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.**

**V:** Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.

**Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.**

**V:** Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.

Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

**Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.**

**V:** Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van  
het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij  
door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook  
sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons ver-  
wacht. Denk, Heer, aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johan-  
nes en aan alle andere bisschoppen. Help ons blijdschap brengen aan  
allen die leven in verdriet. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal  
thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en

met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.

**A:** Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

**Onze Vader**    *gezongen*  
*allen staan*

Onze Vader in de hemel  
U staat zorgzaam om ons heen  
Geef dat alle mensen weten:  
Zoals u is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn  
In uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven  
en te doen wat u graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen  
Net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan

Help ons om zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader wij geloven  
dat u onze wereld leidt.  
Met uw licht helpt u ons verder  
hier en nu en straks. Altijd.  
Amen. Amen



## Vredesgebed - vredewens

Maak van ons vernieuwde mensen, God,  
liefde- en lichtdragers in de duisternis,  
bruggenbouwers,  
mensen die hun leven durven delen  
met allen die zussen en broers zijn  
kinderen van dezelfde Vader.



Dan zal er vrede heersen,  
de vrede die Gij voor ons hebt gedroomd.  
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.  
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.

## Uitnodiging tot communie

**V: Zalig zij.....**

**Allen:** Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden.

## Communielied: God kent jou

God kent jou vanaf het begin  
Helemaal van buiten en van binnenin  
Hij kent al je vreugde en al je verdriet  
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet

En weet je wat zo mooi is?  
Bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn  
want Hij houdt van jou  
Ja, Hij houdt van jou  
Ja, Hij houdt van jou en mij



## Bezinning

Soms ontmoet je een mens  
Soms ontmoet je een mens bij wie je mag zijn  
zoals je bent: onzeker en klein.  
Iemand bij wie je veiligheid vindt  
en weet, dat je ondanks je fouten, toch wordt bemind.  
Soms ontmoet je een mens met een warmvoelend hart,  
daar voel je je geborgen in leed en in smart.  
In aanvoelend weten, zonder te vragen,  
word je geholpen jouw zorgen te dragen.  
Soms ontmoet je een mens die jouw warmte vraagt  
en wie jij je innigste liefde toedraagt.  
Zo ontstaat harmonie, is het goed om te leven:  
wat jou geschonken is mag jij verder geven.

## Slotgebed

Goede God,  
Wij danken U voor deze viering  
waarin U aanwezig was in woord en brood.  
Blijf elke mens nabij en bewaar ons in Uw liefde.  
Schenk ons de kracht om vrede en liefde  
door te geven aan elke mens die wij ontmoeten.  
Amen.

## Mededelingen

## Wegzending en zegen



## Slotlied: Love shine a light

Love shine a light  
in every corner of my heart  
Let the love light carry,  
let the love light carry  
Light up the magic  
in every little part  
Let our love shine a light in every corner of our hearts

Love shine a light  
In every corner of my dream  
Let the love light carry,  
let the love light carry  
Like the mighty river flowing from the stream  
Let our love shine a light in every corner of our dreams

And we're all  
gonna shine a light together  
All shine a light to light the way  
Brothers and sisters  
in every little part  
Let our love shine a light  
in every corner of our hearts

Love shine a light  
in every corner of the world  
Let the love light carry  
let the love light carry  
Light up the magic  
for every boy and girl  
Let our love shine a light  
in every corner of the world

And we're all  
gonna shine a light together  
All shine a light to light the way  
Brothers and sisters  
in every little part  
Let our love shine a light  
in every corner of our hearts



*Liefde is...*



*kin*

*...onmisbaar.*