

Een Herder die voor ons zorgt



4^{de} zondag van Pasen 3 mei 2020

Eucharistieviering met
Pastoor / deken Eugène Jongerden
Pastor-diaken Eugène Brussee
en pastor Dea Broersen

Koorleden van Elckerlyc
Pianist: Laurens de Boer

Sint Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel
De viering is zonder parochianen i.v.m. coronavirus

Openingslied: Lied Over de horizon

Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon
mensen vragen waarom, ergens over de horizon.
Overal om ons heen, heel de wereld rond
voor alle rassen en kleuren
kan het wonder gebeuren als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon
mensen weten geen weg, ergens over de horizon.
Lange moeizame tijd en van dag tot dag
zij vragen adem en gloed
zij vragen vreugde en moed zodat het komen mag.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon
om andere wegen te gaan, ergens over de horizon.
Mensen gaan naar elkaar om een licht te zijn
om met hun woorden van troost
om met hun handen vol brood zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Mensen wachten vol vuur, ergens over de horizon
mensen zoeken geluk, ergens over de horizon.
overal klinkt een stem uit het verre land
er worden mensen gezonden
naar de zieken, gewonden met een helpende hand.
Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.

Kruisteken en Woord van welkom

Gebed om ontferming

Heer die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de Vader te openbaren en ons het leven te brengen, *ontferm U over ons.*



Christus die ons aanvaardt met onze zwakheden en ons redt omwille van ons geloof, *ontferm u over ons.*



Heer, die door uw verrijzenis aan heel de wereld vreugde en vrede wilt brengen, *ontferm U over ons.*



Moge de Almachtige God...

Gezongen Gloria



Gebed

Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen (2,14a+36-41)

Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten: ‘Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt.’ Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: ‘Wat moeten we doen, mannen broeders?’ Petrus gaf hun ten antwoord: ‘Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God zal roepen.’ Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af en hij vermaande hen: ‘Redt u uit dit ontaarde geslacht.’ Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

Wij danken God voor het Woord van de Heer.

Tussenzang *I belong to you*

Feeling kind of lonely, feeling kind of sad
Waiting for an answer from above
Feeling kind of weary, feeling kind of strange
I know that I can't live without Your love.

refr: Then I realize You gave it all to me. I was wrong I did not see.

I belong to You, I belong to You, safely in Your hands.

Lord where is Your presence, Lord where is Your strength.
Don't You send Your help, when I'm confused.
Problems all around me, things not going my way.
Please help me, Lord to only trust in You.

vertaling:

*Een gevoel van eenzaamheid, een gevoel van verdriet,
wachtend op een antwoord van boven,
een gevoel van vermoeidheid, een gevoel van vreemdheid,
ik weet dat ik niet kan leven zonder uw liefde,*

*refr: Dan realiseer ik me, u gaf het allemaal aan mij,
ik was fout, ik heb het niet gezien.
Ik behoor tot u, veilig in uw handen.*

*Heer waar is uw aanwezigheid, Heer waar is uw kracht,
Waarom stuurt u geen hulp, als ik in de war ben?
Overall problemen, dingen gaan niet op mijn manier,
help me Heer om alleen te vertrouwen op u. refr.*

Tweede lezing uit de eerste brief van Petrus (2,20b-25)

Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet

terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.



Evangelie volgens Johannes (110,1-10)

In die tijd zei Jezus: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvlugten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.' Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.

Een andere keer zei Jezus tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór

Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.'

Wij danken God voor het Woord van de Heer.

Acclamatie



Bless the Lord, my soul, and bless God's ho - ly name.
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'- ge naam.



Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het le - ven geeft.

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen

Voorbede met gezongen acclamatie:

Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart, dat de liefde ons daartoe bezielen mag.

Collecte

Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken van uw bijdrage of door de GIVT app te gebruiken. Verdere informatie vindt u in de bijlage bij uw boekje of in het aparte document Digitale collecte op de diverse sites.

Offerande met muzikaal intermezzo

EUCHARISTIE

Bereiding van de gaven

Bidt, broeders en zusters.....

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

EUCHARISTISCH GEBED

Prefatie

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd, die Gij gemaakt hebt, bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.

Aan Hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het Rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost, door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.

Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit toejuichen zonder einde:

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

Gij zijt waartlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:

**NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND; DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.**

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot één enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, de H. Anna, de H. Augustinus, de heilige Urbanus, de Zalige Titus Brandsma in de kracht van de heilige Geest en onder de hoede van de Goede Herder, samen ook de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader gezongen (Heilig is uw naam)

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam
hier op aard, hier op aard.

Heer uw koninkrijk zal komen en uw wil geschiedt
hier op aard, hier op aard.

Geef ons heden dagelijks brood in dit aards bestaan.
En vergeef ons onze schulden, hier door ons begaan.

Heer leidt ons niet in bekoring, redt ons van het kwaad
hier op aard, hier op aard.

Verlos ons Heer ...

Want van u is het koninkrijk...

Gebed om vrede

Vredeslied *The peace of the earth*

The peace of the earth be with you, the peace of the
heavens too.

The peace of the rivers be with you, the peace of the
oceans too.

Deep peace falling over you, God's peace growing in you.

vertaling:

*De vrede van de aarde is met jou en ook de vrede van de
hemel*

*De vrede van de rivieren is met jou en ook de vrede van
de oceanen*

Diepe vrede valt over jou, Gods vrede groeit in jou.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Communielied



Ma - ri - - - a, Ma - ri -



- - a, Ma - ri - -



- a, Ma - ri - - a!



A - ve, Ma - ri - a, gra - ti - a



ple - na, Do - mi - nus te -



cum, be - ne - di - cta - tu!_____

Slotgebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied You raise me up

When I am down and oh my soul so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit a while with me.

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

There is no life no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity.

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

vertaling:

*Als ik verdrietig ben en oh, mijn ziel zo vermoeid
Als de problemen komen en mijn hart beladen is
Dan ben ik er nog steeds en wacht in de stilte
Tot jij komt en een tijdje bij me komt zitten.*

*Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
Jij tilt me op, om stormachtige zeeën te bewandelen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Jij tilt me op, tot meer dan ik kan zijn.*

*Er is geen leven, geen leven zonder z'n honger
Elk rusteloos hart klopt zo gebrekkig
Maar wanneer je komt en ik ben vol verwondering
Soms denk ik dat ik een blik opvang van de eeuwigheid.*

*Jij tilt me op zodat ik op bergen kan staan
Jij tilt me op te lopen op stormachtige zee
Ik ben sterk als ik op je schouders
Je tilt me op tot meer dan ik kan zijn.*

VOLGENDE UITZENDING OP ATV Amstelveen
OP ZONDAG 10 MEI OM 10.30 UUR
UIT DE LOCATIE DE GOEDE HERDER

Houdt de websites van RTVA en de parochie RK Amstelland
en de website van uw eigen locatie goed in de gaten voor
de meest actuele informatie.